



Γραφείο Γενικού Τουρισμού

www.karmatravel.gr



Travel.Karma@yahoo.gr

**Προσκυνηματικό Οδοιπορικό στα βήματα του Αγίου Παΐσιου
στην Ήπειρο, ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ!**

Κόνιτσα- Οικία Αγίου Παΐσιου-Αγ.Βαρβάρα- Δεντροκκλησιά Αγίου Παΐσιου -
Χαράδρα Αώου ποταμού - Οδοιπορικό στην Ιερά Μονή Στομίου -Ιερός Ναός
Αγ.Παΐσιου Ιωαννίνων - Μονή Μολυβδοσκεπάστης - Παν.Τρυπητή Αιγίου.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ από ΗΡΑΚΛΕΙΟ:ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΙΟΥ.

3ΗΜΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ,ΜΕ ΓΚΡΟΥΠ ΑΠΟ ΚΡΗΤΗ!

1^Η ΗΜΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΜΑΙΟΥ :ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συγκέντρωση στον
επιβατικό σταθμό στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση στις 21.00
για τον Πειραιά.

2^Η ΗΜΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 22/05 :ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΟΝΙΤΣΑ-ΣΠΙΤΙ ΑΓ.ΠΑΙΣΙΟΥ-
ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ Άφιξη το πρωί στις 06.30 στο λιμάνι του Πειραιά, επιβίβαση στο πούλμαν
που θα μας περιμένει έξω από το καράβι και αναχώρηση για την Ήπειρο με τελικό
προορισμό το Ζαγόρι και την **Κόνιτσα**, χτισμένη κατά το παραδοσιακό στιλ της Ηπειρώτικης
αρχιτεκτονικής, σε υψόμετρο 630 μ. Τακτοποίηση στο παραδοσιακό ξενοδοχείο μας.
Ξεκινάμε για να επισκεφτούμε το **Σπίτι του Αγίου Παΐσιου**, το σπίτι που πέρασε τα παιδικά
και εφηβικά του χρόνια ο Άγιος Παΐσιος μαζί με τους γονείς του και τα 8 αδέρφια του. Θα
δούμε πολλά προσωπικά αντικείμενα του Αγίου, φωτογραφίες του από την παιδική ηλικία,
αλλά και από την υπόλοιπη ζωή του. Στο σπίτι σώζεται μάλιστα και η αυθεντική πρώτη
φωτογραφία που έστειλε στους γονείς του όταν χειροτονήθηκε μοναχός στο Άγιον Όρος.
Έπειτα μικρός περίπατος προς το μικρό **εκκλησάκι της Αγίας Βαρβάρας**, που αποκαλείται
από τους ντόπιους ως το "μπαλκόνι" της Κόνιτσας. Αυτήν εδώ την διαδρομή έκανε και ο
Αγ. Παΐσιος και προσευχόταν στο ναΐσκο αυτόν, όπου εκεί του παρουσιάστηκε η Παναγία για
πρώτη φορά και του έδωσε την Θεία Χάρη της Προνοήσης. Διανυκτέρευση.

3^Η ΗΜΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/05 :ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΣΤΟΜΙΟΥ-
ΔΕΝΔΡΟΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ- ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ Πρωινό και αρκετά
νωρίς αναχώρηση για το Γεφύρι της Κόνιτσας. Σε μια από τις πιο εντυπωσιακές τοποθεσίες
της χώρας μας, στη χαράδρα του Αώου, η **Μονή Στομίου**, βρίσκεται σε δυσπρόσιτη θέση
μέσα στο φαράγγι του Αώου ποταμού. Η μοναδική πρόσβαση είναι μέσω μονοπατιού, με τα
πόδια. Σταθμός στην ζωή του Αγίου Παΐσιου ήταν η Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου στο
Στόμιο Κονίτσης. Στη Μονή Στομίου, ο Άγιος Παΐσιος, έζησε για τέσσερα χρόνια, από το
1958 ως το 1962, στην αρχή του μοναστικού του βίου, πριν περάσει από το Σινά και
καταλήξει στο Άγιο Όρος. Μάλιστα, θεωρείται ο ανακαινιστής της Μονής, αφού ο ίδιος με
προσωπικό μόχθο κατάφερε και την αναστήλωσε, κουβαλώντας ακόμα και με τα χέρια βαριά
φορτία από κάτω από το ποτάμι, κινητοποιώντας και ευαισθητοποιώντας τους κατοίκους των
γύρω χωριών, φτιάχνοντας ο ίδιος κουφώματα, πατώματα, στέγες, σαν μαραγκός.
Η προσκυνηματική μας διαδρομή ξεκινάει από το παλιό γεφύρι της Κόνιτσας, έχει διάρκεια
6 χλμ (3,5 ώρες περίπου), δίπλα στο ποτάμι, ανάμεσα σε θεόρατα πλατάνια αλλά
αποζημιωνόμαστε από τη μαγευτική φύση. Με υπομονή και προσμονή φτάνουμε στο
καθολικό της Παναγίας, από εκεί στο περιποιημένο νεόκτιστο παρεκκλήσι του οσίου

Παΐσιου και καταλήγουμε στο κελλάκι του, που είναι μικρό και στενό και στεκόμαστε εκεί, για να ζήσουμε για λίγο τον όσιο Παΐσιο. Καθόμαστε πάνω στο ξύλινο κρεβατάκι, που είχε κατασκευάσει ο ίδιος και ήταν το μοναδικό του έπιπλο. Διάφορες εικόνες βρίσκονται μέσα στο κελί και η ατμόσφαιρα είναι κατανυκτική. Σχετική παραμονή και έπειτα ξεκινάμε την διαδρομή μας πίσω στο γεφύρι της Κόνιτσας.

Έπειτα επιβίβαση στο λεωφορείο μας και 20 χιλιόμετρα βόρεια της Κόνιτσας,θα επισκεφτούμε την **Δεντροκκλησιά του Αγίου Παΐσιου** ένα εκκλησάκι μέσα σε δέντρο,όπου συνήθιζε να προσεύχεται ο Άγιος.Στο εσωτερικό,που χωρούν μόλις δύο άτομα, υπάρχει μια εσοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να ανάψει το κερί του, ένα καντήλι,και στο κέντρο η εικόνα του Αγίου Παΐσιου πλημμυρισμένη από τάματα πιστών. Μετά θα επισκεφτούμε την ακριτική Μονή Μολυβδοσκεπάστης.Εθνικό και θρησκευτικό σύμβολο του Ελληνισμού,το βυζαντινό μοναστήρι της **Παναγίας της Μολυβδοσκεπάστης**, βρίσκεται στην εσχατιά της χώρας δίπλα στο φυσικό σύνορο με την Αλβανία εκεί όπου ενώνονται οι ποταμοί Αώος, Βοϊδομάτης και Σαραντάπορος,σε τοποθεσία που προκαλεί δέος και συγκίνηση. Επιστροφή το βράδυ στην Κόνιτσα,ξεκούραση. Διανουκτέρευση.

4^Η ΗΜΕΡΑ-ΣΑΒΒΑΤΟ 24/05 :ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΝΑΟΣ ΑΓ.ΠΑΙΣΙΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΑ

ΤΡΥΠΗΤΗ ΑΙΓΙΟ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πρωινό ,τακτοποίηση βαλιτσών στο λεωφορείο μας και αναχωρούμε με προορισμό τα Ιωάννινα. Φτάνοντας στην παραλίμνια πόλη θα επισκεφτούμε την περιοχή του Βελισσαρίου όπου θα ανάψουμε το κερί μας και θα πάρουμε την ευλογία στον νεόκτιστο **Ιερό Ναό του Αγίου Παΐσιου Ιωαννίνων**. Έπειτα ελεύθερος χρόνος στην όμορφη πόλη των Ιωαννίνων και μετά,μέσω της γέφυρας Ρίο-Αντιρρίου εισερχόμεθα στην Πελοπόννησο με πορεία για το Αίγιο και το μεγάλο προσκύνημα της **Παναγίας Τρυπητής**, ένα από τα ομορφότερα προσκυνήματα της Ελλάδος, που γιορτάζει την Παρασκευή της Διακαινησίμου. Αρχιτεκτονικά ο ναός χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το ένα μέρος είναι λαξευμένο στο βράχο και το άλλο είναι προσθήκη στο πρώτο. Η εξωτερική μορφή του προσκυνήματος ομοιάζει εκείνου της Παναγίας της Τήνου.

Πορεία επιστροφής για τον Πειραιά. Άφιξη το βράδυ στο λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο των Μινωικών Γραμμών, τακτοποίηση και αναχώρηση στις 21.00,για το Ηράκλειο

5^η ΗΜΕΡΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜΑΙΟΥ Άφιξη το πρωί στις 06.30,στο Ηράκλειο.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ	250,00 €
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ	+40 €

Περιλαμβάνονται:

- Ακτοπλοικά εισιτήρια Ηράκλειο-Πειραιάς-Ηράκλειο,σε οικονομική θέση,με τις Μινωικές Γραμμές.
- (2) διανυκτερεύσεις σε παραδοσιακό ξενοδοχείο Ηπειρώτικου στύλ,στην Κόνιτσα,με πρωινό.
- Όλες οι μεταφορές,εκδρομές, ξεναγήσεις με κλιματιζόμενο πολυτελές πούλμαν.
- Έμπειρος Αρχηγός του γραφείου μας από Ηράκλειο, για όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
- Γκρούπ του γραφείου μας,αποκλειστικά από Κρήτη.

Η εκδρομή στα Βήματα του Αγίου Παισίου,δεν είναι μία τουριστική εκδρομή.Είναι ένα προσκυνηματικό οδοιπορικό στα μέρη όπου έζησε ο Άγιος,απο τα πρώτα χρόνια της ζωής του μέχρι την ενηλικίωση του,ακολουθώντας πιστά την διαδρομή του....
